



# Clubblad

van de Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis Aalst



24ste jaargang - Nummer 96 - 4de kwartaal 2018

# NIEUWS VAN DE VOORZITTER

Waar is de tijd dat we met z'n allen een jaar lang konden uitkijken naar wat er allemaal op ons afkwam en stond te gebeuren. Het kon allemaal niet vlug genoeg gaan... De eerste lentedag, de paasklokken, de zonovergoten grote vakantie, Sinterklaas, het hele kerstgebeuren en de nieuwjaarsperiode enzovoort..., vul zelf maar in wat er nog zo op jouw verwachtingslijstje stond. Het kon er allemaal niet vlug genoeg zijn.

Decennia later zijn wij senioren allen verlost van die drang naar wat er in de toekomst ligt. Niet dat het ons allemaal niet meer interesseert maar... het gaat alles zo vlug, vlugger dan ons lief is. Een jaar is zo voorbij, de seizoenen lijken alsmaar korter, het leven lijkt steeds sneller vooruit te gaan. En ja, we spelen of we willen of niet in 'extra-time' of noem het 'verlengingen'. Een groot deel van de match is voorbij en we willen het liever niet weten. Daarom onze neiging om op de rem te gaan staan, immers alles komt sowieso eerder dan we zouden willen.

Eén conclusie dringt zich op: geniet vooral van het nu en kijk alleen uit naar wat er in de nabije toekomst te gebeuren staat. En dat is al meer dan genoeg binnen én buiten onze club.

Kleinkinderen eisen terecht een stuk van onze tijd en onze ervaring op. Die met hen delen is van het mooiste in een mensenleven. Daarnaast is ook de actualiteit volgen een must. Immers afhaken is hier geen optie en daarnaast zijn familie en vrienden de olie in de loop van een mensenleven.

Ook wij proberen met onze seniorenclub meer dan een druppel van die olie te leveren met onze activiteiten. Op dat vlak kunnen we terugblikken op een mooi werkjaar en... het is nog niet af. Intussen hebben we onze vijfdaagse reis naar de Auvergne achter de rug. Het was heerlijk vertoeven in een wondermooie streek en voor de meesten van ons gezelschap was het een eerste kennismaking met het groene vulkanenland.

Daarnaast kon ook de daguitstap naar de Westkust met een wandeling langs het kunstevenement "Getij-Dingen" en een bezoek aan het Visserijmuseum in Oostduinkerke rekenen op een mooie opkomst. De voor begin september voorziene fietstocht in Hamme en omgeving kon helaas niet doorgaan wegens te weinig gegadigden.

Op dinsdag 16 oktober wacht ons nog een bezoek aan de unieke tentoonstelling rond schilder Adriaan Brouwer in Oudenaarde en aan het Provinciaal Archeologisch Museum van Ename.

Ook de maandelijkse ontmoetingsnamiddagen in Affligem konden blijven rekenen op een mooie belangstelling en zijn na het zomerreces in september weer gestart.

Tenslotte wil ik hier de aandacht vestigen op onze inmiddels traditie geworden Herfstontmoeting die ditmaal voor de eerste keer zal plaats hebben in Salons Hof ter Velden in Dendermonde (Baasrode) op woensdag 21 november. Bij die gelegenheid zal ook de film van onze "huiscineast" Georges Vignoble worden voorgesteld. Hierover verder meer in dit clubblad.

En zo belanden we langzaam maar zeker in de herfst van dit werkjaar. Laten we er met z'n allen een mooi laatste kwartaal van maken. En vergeet niet om te genieten van de natuur in haar herfsttooi die ons elk jaar leert dat ook in de laatste levenscyclus heel veel schoonheid schuilt. We kunnen dat aan den lijve ondervinden op de wandeling die ons bestuurslid Johan inricht op donderdag 15 november in de omgeving van de Abdij van Affligem. Hierover verder meer.

Tenslotte kan ik ook al meedelen dat onze Nieuwjaarslunch zal plaatshebben op zaterdag 26 januari 2019 in het prachtige kader van De Mooie Molen in Meldert waarmee we vorig jaar reeds mochten kennis maken. Wij hopen daar velen van jullie te mogen begroeten.

Harry

## INHOUD

1. Foto Cover : Oude Citroën met publiciteit van Michelin (zie meerdaagse reis)
2. Nieuws van de voorzitter  
Inhoud
3. Personalia  
Aandachtspunten
4. Uitnodiging : Wandeling Affligem
5. Uitnodiging : Namiddagbijeekomst
6. Uitnodiging : Bezoek Kazerne Dossin en Wintertuin Ursulinen
7. Aankondiging Nieuwjaarslunch  
Bestuursverkiezing - Oproep leden  
Inschrijvingsformulier
- 8-9-10-11-12-13-14-15. Verslag reis Auvergne
15. Activiteitenkalender
16. Verslag : Nationale uitstap Ieper
- 17-18. Verslag : Wandeling Getij-dingen
19. Oma en Opa - Daila Lama  
Colofon
20. Herfstgroeten

# PERSONALIA

## **Nieuwe Leden**

Johan LAUWERYS en zijn echtgenote Lutgarde EVERAERT uit Haaltert  
Dirk VAN DER MIJNSBRUGGE uit Brakel  
Antoine VAN PARYS en zijn echtgenote Linda WAMBACQ uit Affligem  
Marileen DULLEKENS en haar echtgenoot Erik DE GALAN uit Galmaarden  
Lucienne LEEMANS uit Papegem-Lede  
Viviane DE BACKER uit Herzele

## **Overlijdens**

Lilyane STEENHAUT, echtgenote van Jozef DE DECKER, overleden op 22.09.2018  
Wij delen in de rouw van de families van deze dierbare overledene

## **Vieringen in het derde kwartaal 2018**

### 55 jaar huwelijk

Lucien DE DYCKER en Marie-Thérèse DE CADT uit Aalst op 18.07.2018 (waren niet vermeld in ons vorig clubblad)

## **Vieringen in het vierde kwartaal 2018**

### 85-jarigen

Jean-Baptist STALPAERT uit Erpe-Mere op 11.11.2018  
Willy ROOBAERT uit Sint-Pieters-Leeuw op 03.12.2018  
Johanna HIEL uit Moorsel op 10.12.2018  
Lea KEPPENS uit Nieuwerkerken op 12.12.1933

### 80-jarigen

Victor VAN CAUTEREN uit Oostende op 04.10.1938  
Noëlla DE VOS uit Oostende op 25.12.1938

## **Wij wensen deze jarigen nog vele gelukkige jaren in een goede gezondheid**

### 50 jaar huwelijk

Cherie DE NEVE en Godelieve DE MEERSMAN uit Schellebelle op 06.12.2018

## **Wij wensen hen samen nog een lang en gezond huwelijksleven**

Indien u verneemt dat een lid van onze vereniging ernstig ziek zou zijn of overleden is, geef dan a.u.b. een seintje aan één van onze bestuursleden. Soms vernemen wij dat in de club veel te laat of zelfs helemaal niet.

Ook indien we huwelijks- of geboorteverjaardagen zouden vergeten zijn geef ons dan een berichtje.

## **Informeer ons ook zeker indien u van adres en mailadres verandert !!!**

Dank voor de medewerking.

## AANDACHTSPUNTEN

### **OP DE AGENDA (eenmalige activiteiten in het 4de kwartaal 2018)**

- Dinsdag 16 oktober : Culturele daguitstap naar Oudenaarde en Ename
- Donderdag 15 november : Wandeling in Affligem "Roofriderspad"
- Woensdag 21 november : Namiddagbijeenkomst in Baasrode
- Dinsdag 11 december : Bezoek Kazerne Dossin en Wintertuin Ursulinen

### **NIET TE VERGETEN (regelmatige activiteiten)**

- VRIJETIJD EN ONTMOETINGSNAMIDDAG telkens om 14u30 in het CULTUREEL CENTRUM IN DE ABDIJ VAN AFFLIGEM : **Donderdag 18 oktober, 15 november en 6 december**

# UITNODIGING : WANDELING

## "HET ROOFRIDDERSPAD" IN AFFLIGEM OP DONDERDAG 15 NOVEMBER 2018

Dit pad verwijst naar de zes bekeerde roofridders die rond 1062 de Abdijs van Affligem zouden gesticht hebben. Hier kan je wandelen in de eeuwenoude voetsporen van de monniken van de abdijs.

Totaal: 6,2 km

Vertrek: Abdijs van Affligem, Abdijsstraat 5

Stevige wandelschoenen sterk aan te raden en ook een lange broek voor iedereen!

Uur vertrek wandeling : stipt om 13:30u aan de parking van de Abdijs.

Op een steenworp van de Abdijs van Affligem, tussen de gehuchten Bleregem en Doment, ligt de Koudenbergbeekvallei. Afwisselend vind je er bossen en akkers, weilanden en bomenrijen. Ook de ondergrond - van droog tot nat - en de bodem - van zandleem tot klei - variëren enorm. Dit zorgt voor zeldzame natuur in een historisch bijzondere plek.

Om die redenen werd het 70 hectare grote gebied in 1998 bestemd als Gemeentelijk Natuurontwikkelingsgebied. Sindsdien koopt de gemeente percelen aan, ondertussen al ruim 12 hectare. Ook wordt samengewerkt met lokale eigenaars en gebruikers: wilgen knotten, hagen aanplanten en poelen graven.

Na de wandeling kunnen we, met een aangeboden drankje, van de gelegenheid gebruik maken om gezellig te babbelen met onze vroegere collega's, die reeds in het Gasthof d'Oude Brouwerij in de abdijs van Affligem van hun maandelijkse vrije knutsel- of kaartmiddag aan het genieten zijn.

**Deelname is gratis maar inschrijving verplicht voor de verzekering !**

Inschrijven **uiterlijk 08.11.2018** bij Johan Van den Eeden

mail to : [johanvandeneeden@outlook.com](mailto:johanvandeneeden@outlook.com) of telefonisch op nummer 0478/88 59 35

**Koudenbergbeekvallei**  
Affligem

**Roofridderspad**

Het Roofridderspad (6,2 km) verwijst naar de zes bekeerde roofridders die rond 1062 de abdijs stichtten. Hier kan je wandelen in de eeuwenoude voetsporen van de monniken van de abdijs.

Foto: Jo De Coninck  
[www.toerismeaffligem.be](http://www.toerismeaffligem.be)

# UITNODIGING : NAMIDDAGBIJEENKOMST OP WOENSDAG 21 NOVEMBER 2018

Dit jaar zal onze namiddagbijeenkomst doorgaan op woensdag 21 november. Als locatie heeft het bestuur gekozen voor de **Salons Hof ter Velden in Baasrode (Dendermonde) Geerstraat 84**. Voor wie hier nog niet was, het is een mooie zaak met een uitstekende reputatie, rustig gelegen en met een zeer ruime parking. Ook de catering staat er zeker op niveau.

Een uitstekende gelegenheid om mekaar nog eens te ontmoeten bij een mooi etentje in een gezellige omgeving. En daar zijn we wel aan toe sinds onze zeer geslaagde Nieuwjaarslunch in De Mooie Molen. Ook hopen we veel van onze medereizigers naar de Auvergne terug te zien om er samen herinneringen op te halen aan deze toch wel mooie reis. Natuurlijk kijken we reeds uit naar de mooie filmbeelden die Georges Vignoble ook deze keer hierover heeft gemaakt en die hij nu volop aan het monteren is tot een boeiend kijkstuk. Voor wie er niet bij was is dit een enige kans om de prachtige Auvergne wat beter te leren kennen.

Ditmaal hebben we geen spreker uitgenodigd, dus zal er ruim de tijd zijn voor een gezellige babbel voor en na de lunch én met meer mensen dan enkel de directe tafelenoten.

**We verwachten jullie vanaf 12u00** voor het aperitief en hebben in overleg met de mensen van Hof ter Velden een mooi menu samengesteld :

**Cava of mocktail vergezeld van 3 hapjes**

\*\*\*

**Gerookte zalm/heilbot/appel/komkommer/wakamé**

\*\*\*

**Carpaccio tomaat/grijze garnaal/mozarella**

\*\*\*

**Speenvarken op lage temperatuur gegaard/graanmosterdsaus**

\*\*\*

**Hazelnoot/ Callebaut "Brazil donker"/sinaas/cacao**

\*\*\*

**Koffie of thee en versnaperingen**

Toegegeven dat klinkt veelbelovend...

De dranken aan tafel (wijnen, bieren, frisdranken en waters) zijn inbegrepen tot het einde van het aangeboden menu.

**De inschrijvingsprijs per persoon bedraagt 50 €.** Inschrijven kan tot 12 november 2018 via mail naar [agnes.dierickx@telenet.be](mailto:agnes.dierickx@telenet.be) of telefonisch naar Agnes DIERICKX op de nrs. 0474/623783 of 052/221071.

Mogen wij vragen om op het moment van de ontvangst van de bevestiging van uw inschrijving dit bedrag te willen overschrijven op de rekening van onze club BE09 2930 0045 6157 Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis Aalst.

Iedereen van harte welkom. Wij kijken er naar uit.

Harry, namens het voltallige bestuur.



# UITNODIGING : BEZOEK KAZERNE DOSSIN EN DE WINTERTUIN URSULINEN OP DINSDAG 11 DECEMBER 2018

In de voormiddag bezoeken we de Kazerne Dossin te Mechelen.

Dit Memoriaal museum en documentatiecentrum geeft ons een inzicht over de Holocaust en mensenrechten. Tijdens de rondleiding in de permanente tentoonstelling kom je alles te weten over de geschiedenis van de Dossinkazerne tijdens de Tweede Wereldoorlog, en haar functie als verzamelkamp voor Joden en Roma.

We worden daar verwacht om 10 u 00

Rondleiding met gids duur 2 u 00

Rond 12 u 30 worden we verwacht in het restaurant voor het middagmaal.

Daarna rijden we met de bus naar de prachtige wintertuin in art nouveau uit 1900 van het Instituut van de Ursulinen, te O.L.V-Waver, dat een pareltje is van internationale klasse.

Gedurende de 2 u durende rondleiding ook met gids kunnen we al dit moois ontdekken.

Vertrek en opstapplaatsen :

Pendelparking E 40 Erpe Mere om 8 u.00

Dendermonde bushalte de Lijn om 8 u 30

Sint-Niklaas Hoge Kouter (Syntra) om 8 u 45

De prijs voor deze uitstap bedraagt 55,00 Euro te betalen, **na bevestiging van uw inschrijving**, op het rekeningnummer van de Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis Aalst BE09 2930 0045 6157, met vermelding van **naam en aantal personen en de opstapplaats**.

Inschrijven kan bij Orpha Van den Eeden op [ovde.telenet.be](http://ovde.telenet.be) of via het inschrijvingsformulier, te sturen naar : Orpha Van den Eeden, G. Gezellelaan 30 te 9100 Sint-Niklaas.

**Laatste datum van inschrijving is 30 november 2018**

Orpha



# AANKONDIGING : NIEUWJAARSLUNCH

Onze jaarlijkse nieuwjaarslunch zal doorgaan op **zaterdag 26 januari 2019** in het unieke kader van "DE MOOIE MOLEN" in Meldert.

De effectieve uitnodiging zal verschijnen in ons volgend clubblad.  
Noteer alvast deze datum in jullie agenda.

Wij hopen op een talrijke opkomst.

Het clubbestuur

## OPROEP AAN DE LEDEN - BESTUURSVERKIEZINGEN

Op de namiddagbijeenkomst van 21 november in Salons Hof ter Velden in Baasrode (zie uitnodiging elders in dit clubblad), worden naast het voorziene programma, ook de jaarlijkse bestuursverkiezingen gehouden.

Volgend bestuurslid is uittredend en herkiesbaar : Maritta DE KEGEL  
Naast deze herkiesbare bestuursleden noteren we een nieuwe kandidaat, namelijk Maggy ROELS.

Een stevig team van energieke bestuursleden staat garant voor de verdere bloei van onze club en heeft reeds in vele opzichten zijn waarde bewezen. Wij doen daarom dan ook een warme oproep tot onze leden om onze ploeg bestuursleden te komen versterken, om de taakverdeling evenwichtig te houden, en zeker ook om nieuwe ideeën in te brengen.

Wij vragen dan ook aan onze jonge senioren, man of vrouw, om zich kandidaat te stellen om toe te treden tot ons bestuur.

Kandidaturen, eventueel ook die van uittredende leden, worden schriftelijk of per e-mail, gestuurd aan de voorzitter:

Harry DEROOVER, Vondelparklaan 1, 9200 Dendermonde, e-mail : derooverharry@hotmail.com en dit ten laatste tegen 10 november eerstkomend.

Ook vrijwilligers, niet bestuursleden, kunnen desgevallend voor sommige activiteiten hun medewerking verlenen en zich melden bij één van de bestuursleden.

Het clubbestuur

## INSCHRIJVINGSFORMULIER

Algemeen bruikbaar inschrijvingsformulier voor elke activiteit, te versturen met de post.  
Inschrijvingen kunnen ook met e-mail, maar dan steeds onderstaande gegevens goed vermelden.

Ondergetekende .....  
Straat .....nr. .... Postnr. ....Gemeente .....  
Tel. ....GSM.....E-mail .....  
Opstapplaats (vermelden indien gevraagd) .....  
Reserveert een plaats, samen met ..... voor volgende activiteit :  
.....  
Specifieke wensen (vb. i.v.m. eten/plaats/e.a.) .....

Formulier versturen naar de inrichter van de activiteit en het gevraagde te betalen bedrag of voorschot storten op rekening van de club tegen de vooropgestelde datum : BE09 2930 0045 6157 Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis Aalst Bic : GEBABEBB

# VERSLAG : MEERDAAGSE REIS NAAR DE AUVERGNE

## DAG 1 : ZONDAG 26 AUGUSTUS 2018

Stipt te 6u vertrokken 41 Senioren bij Rantour in Affligem onder de leiding van gids Josephine en buschauffeur Thierry voor een vijfdaagse reis naar de Auvergne, een voor de meesten onder ons minder, of niet gekende regio in Frankrijk. Na een hartelijke verwelcoming door onze voorzitter Harry overschreden wij om 7u reeds de Frans-Belgische grens. In Assevillers werd een korte koffiestop gehouden. Nadien vertrokken wij richting Parijs. Dit was het sein voor Josephine om ons, in geuren en kleuren, de geschiedenis van Frankrijk te vertellen en dit op een ludieke manier zodat de aandacht maar af en toe verzwakte. Intussen had buschauffeur Thierry op een handige manier een file op de Parijse Périphérique ontweken. Het was duidelijk : we hadden dit jaar een goede keuze gemaakt door voor Rantour te kiezen. Zowel gids als chauffeur bleken professionals.

Montargis was onze volgende stop waar wij het middagmaal gebruikten. Kleine verrassing wel toen bleek dat het stadscentrum hermetisch afgesloten was voor een oogststoet in de namiddag. De laatste honderden meter naar het restaurant deden wij dus te voet wat onze bloeddorsting ten goede kwam na een lange busrit. Intussen had Thierry met de politie onderhandeld en kon hij ons na de lunch in de buurt van het restaurant terug komen oppikken.

Nadat wij door de Loirestreek reden kwamen we aan in Nevers waar wij een bezoek brachten aan de kapel waar het lichaam van Bernadette bewaard wordt in een glazen schrijn.

De laatste honderden kilometer werden nu aangevat en via Vichy (2de W.O.) bereikten wij de Auvergne. Josephine beloofde ons op een bepaald moment een prachtig zicht op de 80 vulkanen die de Auvergne kenmerken en inderdaad haar belofte kwam uit. Omstreeks 18u, en bij zeer helder weer was het zicht indrukwekkend met als hoofdacteur de Puy De Dôme, die wij dinsdag zouden bezoeken. Josephine beklemtoonde nog dat deze vulkanen "het statuut" hebben van slapende vulkanen waarvan de laatste uitbarsting zowat 9.000 jaar geleden plaatsvond, en uitbarstingen nog altijd mogelijk zijn, dit in tegenstelling tot "dode" vulkanen.

Omstreeks 19u bereikten wij ons hotel La Gazelle in Besse waar wij hartelijk verwelkomd werden door de eigenaars met een welkomstdrank en diner. Nadien zochten de meesten snel hun kamer op om te trachten de verloren uurtjes slaap in te halen.

Hugo





## DAG 2 : MAANDAG 27 AUGUSTUS 2018

Wij beginnen onze verkenning van de Auvergne.  
Gelukkig kan een goede nachtrust wonderen doen, ook bij senioren ...

Na een stevig ontbijt zijn we klaar voor onze eerste dag in de Auvergne. En er staat een en ander op het programma. Onze ervaren gids Josephine weet al meteen de dames (maar toegegeven, ook de heren) te bekoren met een bezoek aan de plaatselijke markt van Besse. De zon schijnt al en dat maakt het allemaal nog wat kleurrijker.

Besse is een oud vestingstadje dat nog steeds getuigt van zijn vroegere rijkdom en belang voor de streek. Dit alles moest dan ook beschermd worden, vandaar zijn versterkingen die zelfs door de later zo beroemd geworden vestingbouwer Vauban met een bezoek werden vereerd. De stadskern van Besse-et-Saint-Anastaise, zo luidt de volledige naam, prachtig gelegen in het massief van Le Sancy in het Regionaal Natuurpark van de vulkanen van de Auvergne, heeft een typisch karakter met zijn geplaveide steegjes, mooie boetiekjes en huizen opgetrokken in lavasteen met leien daken. Reeds in 1270 kreeg het stadje zijn stadsrechten onder de Heer van La Tour d'Auvergne.

Het wordt een uiterst aangename wandeling door het middeleeuwse stadje dat enkele prachtige gebouwen bezit zoals de half-romaanse, half-gotische Saint-Andrékerk, het Huis van Koningin Margot, het Belfort en het Kasteel van Le Bailli. De uitgestalde streekproducten, vleeswaren, fruit en groenten, kaasspecialiteiten als St-Nectaire en Cantal en tal van zoetigheden zijn heel verleidelijk. Maar ook de ambachtelijk vervaardigde Laguiole-messen, een echt streekproduct uit de Auvergne, krijgen onze belangstelling evenals de gracieuze hoeden die makkelijk een koper vinden.



Verder gaat het dan naar het Lac Pavin, een indrukwekkend kratermeer en zeker een fotostop waard, via La Tour d'Auvergne en La Bourboule naar Mont-Dore waar we in een gezellig restaurant een regionaal middagmaal voorgeschoteld krijgen, namelijk een stevige "Potée auvergnate" met verschillende soorten vlees, die de meesten wel kan bekoren, zeker de echte vleesliefhebbers onder ons ... Een groot stuk lekkere ijstaart zorgt daarna voor de vlotte vertering van dat alles.



In de namiddag gaat het dan via het stadje Murol en het mooie Chambon-sur-Lac dat we in de diepte zien liggen en dat we later nog zullen aandoen naar Montaleix. Daar bezoeken we een moderne boerderij waar de beroemde streekkazen St-Nectaire en Cantal worden gemaakt. Het bedrijf is volledig zelf-be-druipend, ook wat de voeding van de melkkoeien in de winter betreft, dit dankzij een ingenieuze hooiopslag. Na de enthousiaste uitleg van de eigenaar volgt natuurlijk een degustatie van de kazen en ook van de huisgemaakte 'saucisses'. De porties van het geproefde zijn evenwel niet van hetzelfde uitbundige niveau als het stemvolume van de boer of beter nog de 'godfather' van het bedrijf ... Maar ieder van ons is overtuigd van de kwaliteit van zijn producten en er wordt vlot besteld "voor thuis".

Maar het meest indrukwekkend blijft toch wel het fantastische landschap van deze streek met zijn keten van vulkanen, nu slapend, glooiend en groen maar ooit in een zeer ver verleden vuur en lava-spuwende reuzen die het karakter en het uitzicht van de Auvergne voor duizenden jaren tot nu veranderden. Hier slingeren de wegen zich doorheen en vandaag kan onze chauffeur Thierry zijn rijkunsten ten volle tonen. Dat zal hij zeker ook de volgende dagen kunnen doen.

Na het avondmaal in het hotel met als 'hoofdschotel' een 'coq au vin', waarbij in dat verband later kon worden vastgesteld dat de ene coq de andere niet is ..., laten de meesten onder ons de bar links liggen. Een bewijs dat 'het goed geweest is' en dat er nood is aan rust.

Zouden 'senioren' en 'rust' dan toch echt verwante begrippen zijn?... Maar morgen vertrekken we toch weer fris en monter op ontdekking in de mooie Auvergne.

Harry



## DAG 3 : DINSDAG 28 AUGUSTUS 2018

### Wij hebben ze vandaag zien vliegen.

We zijn reeds aan onze derde dag toe. Zoals de vorige dagen vertrekken we stipt om 8.30 uur richting Puy de Dôme. Onze sympathieke chauffeur brengt ons veilig langs berg en dal en via prachtige dorpjes naar onze verschillende bestemmingen. Zoals de vorige dagen krijgen we ondertussen veel informatie, al dan niet met een vleugje humor, van onze deskundige gids Josephine.

We rijden langs het mooie stadje Saint-Nectaire, met zijn prachtige statige gebouwen, gekend voor zijn "Thermes" uit de Romeinse periode en zijn "Fontaines pétrifiantes". Twee van de vorige "thermes" zijn omgebouwd, één tot het hotel "Mercure", het andere tot een casino. Wat de "Fontaines Pétrifiantes" betreft, het water in Saint-Nectaire bevat enorm veel kalk. Wanneer men een voorwerp onder een druppelende fontein plaatst wordt dit na enige tijd een mooi vast voorwerp. Zo kan men van een plasticen badend een mooie verharde eend maken.

Na korte tijd bereiken we de voet van de 1.450 m hoge vulkaan, de "Puy de Dôme". De "Puy de Dôme" is niet alleen gekend bij de sportievelingen voor de legendarische aankomsten van de "Tour de France" (1964 - Anquetil - Poulidor) maar is vooral één van de 80 slapende vulkanen in het vulkanenland de Auvergne. Zijn laatste uitbarsting is ± 9.000 jaren geleden.

De toegang tot de "Puy de Dôme" is afgesloten voor alle verkeer per fiets, auto, bus en de top is enkel te voet of met de tandradbaan bereikbaar. Tientallen toeristen staan reeds aan te schuiven in lange rijen maar er is ook nog plaats voor de 41 Vlaamse toeristen en met een beetje stampen en duwen kunnen we allemaal vertrekken naar de top van de "Puy de Dôme". Het treinritje duurt ongeveer een 15-tal minuutjes. De volleerde wandelaars begeven zich naar de hoogste top van de "Puy de Dôme" waar het eerste meteorologisch berglabo werd gebouwd. Het is niet toegankelijk voor het publiek maar op de bergtop is het panorama prachtig. De minder mobiele wandelaars krijgen de mogelijkheid om de vele parapenters te zien opstijgen, een geliefde vertrekplaats voor de liefhebbers van parapentespringen. In onze groep zijn spijtig genoeg geen liefhebbers om de sprong te wagen.



Wij krijgen voldoende tijd om onze vrije tijd te benutten en begeven ons rond 12.00 uur terug naar de tandradbaan richting autocar en vandaar naar Orcival voor een stevige lunch. En van een stevige lunch gesproken, wij konden er niet naast kijken. In een typische "auvergnaatse" auberge "Le Canilou" mogen we proeven van een "paté de viande en croûte" (gemaakt van de varkenskop) en nadien een "choux farci au pied de porc". Bij het verlaten van de auberge vele teleurgestelde gezichten. De lunch is zeer matig gewaardeerd door onze groep. Maar niet getreurd we verliezen geenszins de moed en gaan op bezoek bij Onze-Lieve-Vrouw in de Romaanse basiliek. Volgens een legende zou de Maagd Maria hier bij een bron zijn langs geweest om zich te verfrissen. De basiliek is gebouwd rond deze fontein. De basiliek is niet groot in omvang maar wel in belangrijkheid.

We begeven ons terug naar de bus en rijden richting Chambon-sur-Lac, echter niet zonder een kleine fotostop te doen bij de rotsen Tuilière en Sanadoire. De vulkaan Tuilière bevindt zich op het grondgebied Rochefort Montagne en heeft een hoogte van 1.288 meter, de vulkaan Sanadoire bereikt een hoogte van 1.286 meter en bevindt zich op het grondgebied Orcival. In vogelvlucht bevinden ze zich op slechts enkele tientallen meters van elkaar.



Terug naar de bus, we rijden verder langs "Lac le Guéry" en "Lac Aydat" naar het "Lac Chambon". Chambon-sur-Lac is onder meer gekend voor zijn meer met strand en bootjes, wij wanen ons een beetje in Hofstade-bad. Veel toeristen en kinderen zonnebaden op het strand en varen met een bootje op het meer. De fervente wandelaars begeven zich op het pad rond het meer voor een wandeling van ± 45 minuten, terwijl de overige rustig genieten van de zon en een drankje op een terras.

De tijd vliegt voorbij en alweer vertrekken we richting hotel. Na een verfrissende douche en alvorens aan tafel te gaan worden we door onze voorzitter, in samenspraak met onze schatbewaarder, getraceerd op een aperitiefje. Dit doet ons niet alleen de lekkere "pied de porc" vergeten maar ook de uitzonderlijke "os au vin" van de vorige avond.

Vanavond worden onze magen gevuld met een lekkere "veau marengo" gemaakt volgens een "auvergnaats" recept. Er is meer dan voldoende en iedereen gaat na het dessert gelukkig maar toch ook een beetje vermoeid naar zijn kamer want morgenvroeg moet we terug op de afspraak zijn. En ditmaal zal het 8.30 uur zijn, dus iedereen vroeg uit de veren voor een bezoek aan Clermont Ferrand.

Agnes.

## DAG 4 : WOENSDAG 29 AUGUSTUS 2018

Na een voedzaam ontbijt staat onze bus vertrekken klaar en rijden we om 8u30 richting Clermont-Ferrand, de hoofdplaats van de Auvergne. Na een goed uur komen we daar aan en parkeren ons op de parking van de Michelinfabrieken, gelegen naast het Marcel Michelin stadion van Clermont-Ferrand, waar de beste rugbyploeg van het land actief is. We brengen een bezoek aan het interactieve en attractieve museum van Michelin. Omdat onze groep iets te groot is om alles goed te kunnen volgen worden we in twee groepen verdeeld en overgelaten aan twee ravissante jongedames die ons door het museum loodsen met een duidelijke en leerrijke uitleg, en dit zowel over de geschiedenis van Michelin, als over het procedé voor het maken van de banden.

Michelin is nu vooral bekend voor zijn autobanden en ook voor vliegtuigen, maar was vroeger ook actief in de spoorwegtrafiek, waarvoor ook speciale banden werden ontworpen : de ene zijde een rubberband met aan de andere zijde een metalen ring bevestigd, zodat de tram of trein zowel op het spoor als de weg kon rijden. We zien daar trouwens een door Michelin zelf ontworpen treinstel : de "Micheline", die van dit procedé gebruik maakt. Ze hebben die terug gevonden in Madagascar.

Tijdens onze rondleiding zien we uiteraard allerhande oude modellen van voertuigen met Michelinbanden, beginnende met de fiets, en via motorfietsen gaande naar auto's en zelfs treinmodellen en vliegtuigen. Natuurlijk kan ook een deskundige uitleg over het beroemde Michelinmanneke niet ontbreken. De officiële naam ervan komt uit het latijn en is "Bibendum". We zien ook de eerste affiche voor de Michelinbanden, waarop Bibendum te zien is. De affiche is in feite een gedeeltelijke namaak van een publiciteitsaffiche voor een alcoholische drank waarop een glas schuimwijn/champagne vervangen werd door een in de hoogte gedragen beker door Bibendum met als slogan "A votre santé, Le pneu Michelin boit l'obstacle". Als afsluiter werden we nog naar een levensgrote versie van Bibendum geleid waarmee men zich kon laten fotograferen, en de foto doorsturen naar het eigen e-mailadres, waarna we via de klassieke "shop" de uitgang bereikten.



Klaar dus voor het middagmaal dat ditmaal doorging in het oudste restaurant van Clermont-Ferrand "Le 1513", gevestigd in een historisch pand met mooie gewelven en bouwkundige versieringen. Hier kregen we een lekker voorgerecht met hesp en kaassaus, gevolgd door een ditmaal "echte" en smakelijke en meer dan voldoende grote "Coq au Vin", alhoewel sommigen eerst verkeerdelijk dachten dat het konijn was. Een toetje kon er ook nog bij onder de vorm van een lekker appeltaartje.

Het was nu tijd om de stad te verkennen. Josephine, onze reisleidster, wandelde ons eerst naar de aan de buitenzijde donkere, maar binnenin wel prachtige kathedraal, waar ze eerst ook wat uitleg gaf over het naastliggende plein. We werden ook heel wat wijzer over het verschil tussen een kathedraal en een basiliek. Dit werd ons deskundig uitgelegd door Josephine nadat velen zich dit reeds hadden afgevraagd. Na een rondgang, op eigen tempo, in de kathedraal werd op de trappen ervan een groepsfoto gemaakt, waarvoor dank aan Josephine die als fotograaf dienst deed

We gingen nu verder de stad in en zagen zo onder andere een mooi historisch gebouw met open draaitrap, dat nu denst doet als fotografisch museum (gratis toegang). Via enkele winkelstraten (grote interesse vanwege de dames) kwamen we aan bij Confiserie-Patisserie "A Trianon", een prachtig oud winkelpand met heerlijk gebak, en ook ijskreeem, waartoe sommigen zich prompt lieten verleiden. We zouden nu, onder leiding van Josephine nog verder wandelen tot aan de iets verder gelegen Place de Jaude, een prachtig aangelegd en groot plein, waarna we nog wat uitleg zouden krijgen en daarna over vrije tijd zouden beschikken. Helaas was de aantrekkingskracht van de patisseriewinkel groter dan de voorziene uitleg over het plein en de monumenten erop, zodat deze uitleg er bij inschoot. De vrije tijd werd door de meesten ingevuld door het nuttigen van een drankje op een van de talrijke terrasjes die de binnenstad rijk was.

Op het voorziene uur stonden we aan onze autocar en reden nu hotelwaarts. Het was de bedoeling om net als gisteren aan onze groep een aperitief aan te bieden vanwege onze clubkas. Doch de hoteluitbater was ons voor en bood ons zelf een aperitief aan op kosten van de zaak. Een goede zaak dus voor de clubkas. We ontvingen trouwens allemaal ook een grote koffietas met het hotel er op afgebeeld.

Na dit aperitief volgde uiteraard ons "laatste avondmaal" van onze reis, want 's anderendaags vroeg was ons vertrek voorzien. Een serieus aantal clubleden lieten zich na het avondmaal echter toch nog verleiden aan een laatste drankje in de hotelbar, waarna een iets kortere nacht volgde.

Marcel



## DAG 5 : DONDERDAG 30 AUGUSTUS 2018

Helaas, reeds onze laatste dag. Fris en monter, voor de ene al wat meer dan de andere, ontbijten we deze morgen om 7u zodat we tijdig de valiezen kunnen inladen en om 8u onze terugreis aanvatten. En zoals altijd is iedereen goed op tijd op de bus. Nog een kleine afscheidsspeech van de hoteleigenaars, een blaastest van Thierry, onze buschauffeur, en weg zijn wij.

Voor wie nog wat wil bijslapen is dit het moment. Na 2,5 uur rijden is er een korte pauze voorzien om de bus vol te tanken en wij ondertussen de beentjes te strekken en te genieten van een koffietje.

Rond 12u15 houden we halt in Olivet (een voorstad van Orléans) voor het middagmaal.

Het restaurant 'A Madagascar', heel mooi gelegen aan de oever van de Loirette (bijrivier van de Loire) heeft ons, in een heel aangenaam kader, verwend met een laatste lekker middagmaal.

Van hieruit nog 460 km te gaan. Via Parijs en over de Autoroute du Nord bereiken we rond 19u40 Assevillers. Hier een klein uurtje de tijd voor een drankje en een broodje voor wie nog een hongertje zou kunnen voelen.

Tijdens de laatste kilometers wordt iedereen die heeft bijgedragen tot deze geslaagde vijfdaagse uitvoerig en terecht bedankt.

Om 20u45 komen we veilig aan bij Rantour in Affligem. De eerste lading wordt gelost, samen met onze gids Josephine, de anderen worden veilig en wel naar hun eindbestemming gebracht door de zoon van Thierry.

En nu de volgende dagen nog nagenieten van deze prachtige streek die voor velen nog onbekend was, de verrassende uitstappen, prachtige landschappen, authentieke restaurantjes, de leuke babbels...

We kunnen al uitkijken naar de volgende vijfdaagse !!

Johan

## ACTIVITEITENKALENDER 2018

### JANUARI

Do 18 - Vrije tijd- en ontmoetingsnamiddag

Za 27 - Nieuwjaarslunch in Meldert

### FEBRUARI

Do 15 - Vrije tijd- en ontmoetingsnamiddag

### MAART

Do 15 - Vrije tijd- en ontmoetingsnamiddag

### APRIL

Di 17 - Daguitstap Antwerpen met bezoek Joodse wijk

Do 19 - Vrije tijd- en ontmoetingsnamiddag

### MEI

Do 3 - Bedrijfsbezoek Marinebasis Zeebrugge en Struisvogelboerderij

Ma 14 - Wandeling Knuppelpad in Idegem

Do 17 - Vrije tijd- en ontmoetingsnamiddag

Do 31 - Bezoek sierteeltmuseum Lochristi MET EIGEN VERVOER

### JUNI

Do 07 - Etentje vrije tijd- en ontmoetingsnamiddag

Di 19 - Daguitstap Huizingen (provinciaal domein) & Hallerbos (Sequoiawandeling)

### JULI/AUGUSTUS

Fietstocht : Mosselrit is uitgesteld wegens medische redenen

### AUGUSTUS

Zo 26 - do 30 - Vijfdaagse reis naar de Auvergne

### SEPTEMBER

tussen Ma 03 en Vrij 07 (datum afhankelijk van de weersomstandigheden) : fietstocht in de omgeving van Hamme : afgelast wegens onvoldoende interesse

Do 13 - Daguitstap naar Westkust : kunstevenement "getij-dingen" en Visserijmuseum

Do 20 - Vrije tijd- en ontmoetingsnamiddag

### OKTOBER

Di 16 - bezoek aan tentoonstelling Adriaen Brouwer in Oudenaarde en het PAM in Ename

Do 18 - Vrije tijd- en ontmoetingsnamiddag

### NOVEMBER

Do 15 - Wandeling "Roofridderspad" in Affligem

Do 15 - Vrije tijd- en ontmoetingsnamiddag

Wo 21 - Namiddagbijeenkomst in Baasrode

### DECEMBER

Do 6 - Vrije tijd- en ontmoetingsnamiddag

Di 11 - Bezoek Kazerne Dossin en

Wintertuin Ursulinen

### **Bijkomende activiteiten worden aangevuld wanneer bekend.**

De vrije tijd- en ontmoetingsnamiddagen gaan door in Gasthof D'oude Brouwerij (Veranda) van de abdij van Affligem, Abdijstraat Affligem, en starten om 14 u 30.

Dit is het voorlopige programma. Er is nog ruimte in de agenda voor bijkomende activiteiten en/of daguitstappen. Gezien we nog niet alle activiteiten op voorhand kunnen bepalen is het aangewezen om de volgende clubbladen goed na te lezen of onze website [www.seniorenverenigingaalst.be](http://www.seniorenverenigingaalst.be) te raadplegen.

# VERSLAG : NATIONALE UITSTAP

## "DE GROOTE OORLOG" OP DINSDAG

### 11 SEPTEMBER 2018

Met 15 deelnemers van onze vereniging moesten wij vroeg uit de veren om tijdig in Elverdinge aan te komen voor het ontbijt. Voorzitter Harry had afgesproken met Gent en Kortrijk zodat wij met een volle bus de verplaatsing naar de regio Ieper konden doen. In zaal de Lissewal, die plaats bood aan de 200 deelnemers, zou ook de lunch en het avondmaal geserveerd worden.

In de voormiddag was een busrit voorzien waarbij wij, onder de leiding van een gids, een bezoek brachten aan 3 markante sites gelegen in de "Ieperboog Zuid". Iedereen was onder de indruk van het bezoek aan het imposante Bedford House Cemetery waar 5.140 soldaten uit WO 1 en 70 soldaten uit WO 2 een laatste rustplaats vonden. De Commonwealth War Graves Commission verzorgt deze graven en monumenten op 23.000 locaties in meer dan 150 landen. Op de plaats van deze begraafplaats stond vroeger Kasteel Rosendaal waarvan nu nog enkele restanten aanwezig zijn.

Nadien vertrokken wij naar Bayernwald in Wijtschate. Bayernwald ligt op een hoogte van 40 meter met een grote militair-strategische waarde. Daarom leverden Franse en Beierse soldaten in november 1914 een verbeten strijd om het bezit van deze site. Na de Duitse inname wordt het bos glorievol "Bayernwald" genoemd. Van 1914 tot de zomer van 1917 bouwen de Duitsers "Bayernwald" uit tot een oninneembare vesting. Kenmerkend voor deze site is het feit dat Duitsers en Britten elkaars positie letterlijk proberen te ondermijnen, wat de aanwezigheid van diepe luisterschachten verklaart. Ons bezoek wordt afgesloten met een wandeling door de nog aanwezige loopgraven.

De laatste site die wij bezochten was het provinciedomein "De Palingbeek" waar wij kennis maakten met de Land Art installatie die opgezet werd in 2018 voor 100 jaar einde van de oorlog. De 600.000 beeldjes van Koen Vanmechelen werden uitgelijnd in de vorm van het Pangea : de wereld zoals die 250 miljoen jaren geleden bestond uit één werelddeel. In de gietvloer van het platform in het midden van de beeldjes werd de huidige wereldkaart voorgesteld door een in de betonvloer "geëtste" tekening. Het reusachtige ei is een metafoor voor een wereld die altijd groeit en in beweging is.

Na de lekkere lunch deden wij terug de verplaatsing naar het centrum van Ieper waar de deelnemers konden kiezen tussen drie activiteiten : vrij bezoek aan "In Flanders Fields Museum, het Yper Museum of een gegidste wandeling WO 1 langs de belangrijkste oorlogsmonumenten.

Na de broodjesmaaltijd in de vooravond was het ogenblik aangebroken om naar de Menenpoort te vertrekken. Bij onze aankomst om 19u30 stonden reeds honderden, meestal Britse toeristen, te wachten onder dit imposante monument.

Iedere avond wordt om 20u stipt, en dit sedert 1928, de "Last Post" geblazen onder de machtige gewelven van de Menenpoort. Dit gedenkteken, in de vorm van een Romeinse triomfboog, draagt de namen van 54.896 vermiste soldaten van het toenmalige Britse Imperium. Leden van het brandweerkorps van Ieper blazen op hun klaroenen de "Last Post". Wij woonden de 31.160ste "Last Post" bij. Deze indrukwekkende plechtigheid, met het neerleggen van bloemenkransen, duurde ongeveer 15 minuten en maakte op alle aanwezigen een diepe indruk. Na afloop namen wij terug plaats in de bus voor nog een lange rit via Kortrijk en Gent naar Aalst en Dendermonde.

Dank aan De Koepel en aan Harry voor deze fijne organisatie naar aanleiding van 100 jaar "Grote Oorlog".





# VERSLAG : WANDELING DE GETIJ-DINGEN IN OOSTDUINKERKE-KOKSIJDE VAN 13 SEPTEMBER 2018

Blijkbaar had er iedereen zin in want we waren allemaal goed op tijd aanwezig op de 2 opstapplaatsen!

Ook de verkeersgoden waren ons goed gezind want de werken aan de brug in Gent en in Aalter langs de E40 reden wij gezwind voorbij.

In de Surfclub Windekind in Oostduinkerke konden we ons aansterken met koffie en koffiekoek en konden we na het plegen van een plasje onze strandwandeling aanvatten.

Daar het zeewater op zijn laagste stand stond, nodig om de kunstwerken op de getijdepalen te kunnen bezoeken, kregen wij een immens strand te zien waar we met onze groep van 31 mensen maar lilliputters leken !

Sommige van de kunstenaars van dit editiejaar hadden de kracht van het zeewater onderschat want 4 van de 15 beelden waren ondertussen verdwenen in het zilte water!

De 10 overige hadden de tand des tijds overleefd mits de nodige verwachte veranderingen die zij door het zoute zeewater en de kracht van de zee al hadden moeten trotseren.

De zeelucht, de wandeling, het open ruim zee-gevoel deed ons allen goed. Onze chauffeur Martin en 5 winkelwandelaars stonden ons al op te wachten in Koksijde om ons naar het restaurant Artan te brengen waar we onze stevige honger konden stillen met soep, lekker drankje, heel lekkere vis of Tournedos en op de koop toe nog een lekkere dame blanche.

Tegen 14:30u werden we verwacht in het Nationaal Visserijmuseum door 2 ervaren gidsen, zeg maar zeebonken, die ons gezwind alle wedervaren vertelden waarmee de IJslandvaarders werden geconfronteerd. Ze hadden namelijk zelf nog meegevaren!

Het "topschuifschip" deed er 10 tot 15 dagen over om na 1852 km varen IJsland te bereiken, had ongeveer 22 personen aan boord die elk 1000 kabeljauwen moesten binnenhalen en kuisen!

Het museum beschikt over heel veel informatie, is mooi voorgesteld en beslist een bezoekje waard.

De benedenverdieping met de aquaria scherpte terug onze aandacht aan en onze kinderlijke belangstelling voor de vele verschillende zeebewoners kwam tevoorschijn.

Het Estaminet De PEERDEVISSCHER, op de binnenplaats van het museum, was onze laatste stop. De zon was nog steeds van de partij en daarbij een lekker biertje of wijntje getrakteerd door de club kon zeker smaken!

De afwezigen hadden weer eens ongelijk, de dag is weer eentje om te blijven onthouden!





# OMA EN OPA

Het Automatisch antwoordapparaat van de opa's en oma's van tegenwoordig:

Goedendag, wij zijn momenteel niet bereikbaar maar U kunt een bericht achterlaten door gebruik te maken van de volgende codes:

- Bent u een van onze kinderen: toets 1.
- Als we op de kleinkinderen moeten passen: toets 2.
- Als jullie onze auto dringend nodig hebben: toets 3.
- Als we de was en de strijk moeten doen: toets 4.
- Als we bij jullie thuis moeten oppassen: toets 5.
- Als we de kinderen van school moeten halen: toets 6.
- Als er voor aanstaande zondag een taart gebakken moet worden: toets 7.
- Als jullie allemaal naar huis komen en mee-eten: toets 8.
- Als vader een klus moet komen doen: toets 9.
- Als jullie dringend wat geld nodig hebben: toets 10.

Als u na het indrukken van een toets te horen krijgt: "al onze hulpverleners en verzorgers zijn in gesprek, even geduld, we helpen u zo spoedig mogelijk verder" gelieve dan geduldig te wachten.

Indien u uw geduld verliest, trek dan voor één keer zelf uw plan. Daaaaaag!



## DAILA LAMA

Wat mij het meest verbaast bij de westerse mens, is dat hij zijn gezondheid opoffert om veel geld te verdienen en vervolgens dat geld weer uitgeeft om zijn gezondheid terug te krijgen.

Door altijd maar met de toekomst bezig te zijn, beleeft hij het heden niet.

Hij leeft dus noch in het heden, noch in de toekomst.

Hij leeft alsof hij nooit zal moeten sterven en sterft alsof hij nooit geleefd had.

## COLOFON

Dit clubblad verschijnt driemaandelijks en wordt gratis aangeboden aan de leden van Seniorenvereniging BNP Paribas Fortis Aalst.

### Secretariaat

Marcel Goeman  
Heuvel 89B  
9320 Erembodegem  
Telefoon : 053/789649  
E-mail : marcel.goeman@skynet.be

Website : [www.seniorenverenigingaalst.be](http://www.seniorenverenigingaalst.be)

Bankrekeningnummer :  
BE09 2930 0045 6157  
Seniorenvereniging Fortis Aalst  
Bic code : GEBABEBB

**Retouradres:**  
Marcel Goeman  
Heuvel 89B  
9320 Erembodegem

Driemaandelijks tijdschrift P809044  
Afgiftekantoor 9550 HERZELE  
**24ste jaargang - Nummer 96 - 4de kwartaal 2018**



## **ZACHTE HERFSTGROETEN VANWEGE HET BESTUUR**

**AGNES, HARRY, HUGO, JOHAN, MARCEL, MARITTA, MONIQUE, ORPHA EN RUDY**

